

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΡΑ!

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΗΡΩΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ. ΜΟΝΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΛΙΓΟΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΟΙ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΟ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ. Ο «Τ» ΚΑΙ Η ΕΕΑΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΟ «ΠΑΡΩΝ» ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ. ΕΣΥ;

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ



Κωνσταντίνος Ρήγος, χορογράφος - σκηνοθέτης Οικονομία στη χρήση

Μένω στο κέντρο της Αθήνας και –αν και επιθυμώ να ανακυκλώνω– πολλές φορές δυσκολεύομαι, αφού οι μπλε κάδοι είτε δεν επαρκούν είτε κάποιοι ασυνείδητοι τους γεμίζουν με κανονικά σκουπίδια. Πέρα όμως από αυτή την άσχημη εικόνα, με ενοχλεί να βλέπω να ρίχνουν σε συμβατικά αυτοκίνητα μεταφοράς απορριμμάτων υλικό από τους μπλε κάδους. Ποιο το νόημα της ανακύκλωσης

αν συμβαίνει κάτι τέτοιο; Η ανακύκλωση είναι αξία για το μέλλον του πλανήτη αλλά και για τη δημόσια υγεία. Πρέπει να συνειδητοποιήσει κανείς πόσο σημαντική είναι και ταυτόχρονα να σεβαστεί το δικαίωμα που έχουμε ορισμένοι να μας ενδιαφέρει το μέλλον του πλανήτη.

Σ.σ. Τα περιστατικά αυτά είναι μεμονωμένα, παρ' όλη αυτά, το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ο ευαισθητοποιημένος πολίτης, αν παρατηρήσει παρόμοιο φαινόμενο, είναι η επικοινωνία με το δήμο, που έχει και την ευθύνη της συλλογής, ώστε να αναφέρει το περιστατικό.

Η ανακύκλωση από τους μπλε κάδους
αυξήθηκε 43% το 2009



Ιωάννα Παππά, ηθοποιός Ανακύκλωση = αένας κύκλος της ζωής

Η ανακύκλωση είναι διαδικασία που απαιτεί προσοχή και υπομονή μέχρι να καταφέρει να γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας. Στη δική μου ζωή μπήκε συστηματικά πριν από τρία χρόνια, όταν άρχισα να ξεχωρίζω τις συσκευασίες –χάρτινες, γυάλινες, από αλουμίνιο ή πλαστικές–, αφού πρώτα τις καθαρίζα προσεκτικά, και να τις πηγαίνω στους μπλε κάδους. Επειδή όμως μόνο η ανακύκλωση δεν αρκεί, φρο-

ντίζω να αντικαθιστώ τις συμβατικές λάμπες με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας και να χρησιμοποιώ ηλεκτρικές συσκευές χαμηλής κατανάλωσης. Μέχρι στιγμής, στο ζήτημα της ανακύκλωσης η πολιτεία έχει κάνει και αρκετή και σωστή δουλειά. Αυτό όμως που πρέπει όλοι να καταλάβουμε είναι πως η ανακύκλωση αποτελεί και δική μας ευθύνη. Ακόμα και αν για ένα διάστημα έγινε μόδα, η προσπάθεια δεν έχασε ούτε στιγμή την αξία της. Από εκεί και πέρα πολλά ακόμα μπορούν να γίνουν, όπως, για παράδειγμα, να ενταχθεί στα σχολεία ένα διαδραστικό μάθημα με οικολογικό χαρακτήρα, που θα βοηθούσε τα παιδιά να αποκτήσουν κοινωνική συνείδηση και ευαισθησία.

Δεν πετάμε ποτέ κοινά σκουπίδια στους μπλε κάδους ανακύκλωσης. Ρίχνουμε μόνο υλικά συσκευασίας χύμα και όχι σε δεμένες σακούλες



Βασιλική Καραντάσιου, βολεϊμπολίστρια στην Εθνική Ομάδα Beach Volley
Περισσότερη ανακύκλωση, καλύτερο μέλλον

Από τη στιγμή που ανακυκλώνεις αποκτάς άμεση και φιλική σχέση με το περιβάλλον. Αναπτύσσεις μάλιστα ευαισθησία και αγάπη, που εξελίσσεται σε μεταδοτική συνήθεια για τους συμπολίτες σου. Το να είσαι όμως περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένος δεν είναι πάντα ούτε αρκετό ούτε εφικτό. Για παράδειγμα, σε αρκετές παραλίες, στις οποίες δεν υπάρχουν καλά-καλά απλοί κάδοι απορριμμάτων, θα ήταν χρήσιμο να χρησιμοποιήσουμε και μπλε κάδους ανακύκλωσης! Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς πως ο δρόμος που πρέπει να διανύσουμε είναι μακρύς. Το περιβάλλον δεν αντέχει άλλες ανθρώπινες αυθαιρεσίες και έχει αρχίσει ήδη να τιμωρεί. Για να προλάβουμε επομένως, όσο μπορούμε, τις συνέπειες της ανθρώπινης δραστηριότητας, θα πρέπει –μεταξύ άλλων– οι δήμοι να τοποθετούν περισσότερους κάδους στους δρόμους, να γίνονται εκπαιδευτικά μαθήματα στα σχολεία, καθώς επίσης και συζητήσεις με θέμα την ανακύκλωση για την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Δήμος Αναστασιάδης, συνθέτης - τραγουδιστής
Γιατί δεν ανακυκλώνεις;

Η ανακύκλωση είναι από τους πιο εύκολους και καθημερινούς τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος με άμεσα αποτελέσματα. Παρ' όλ' αυτά δεν αποτελεί κανόνα στην καθημερινότητά μας, αλλά εξαίρεση. Για να καταφέρουμε να βάλουμε στη ζωή μας συστηματικά την ανακύκλωση, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο πλανήτης είναι ένα μεγάλο σπίτι που μας φιλοξενεί και γι' αυτό πρέπει να τον προσέχουμε. Προσωπικά φροντίζω να ανακυκλώνω μπαταρίες και ηλεκτρικές συσκευές και να πετάω χωριστά τα πλαστικά από τα υπόλοιπα απορρίμματα στους ειδικούς μπλε κάδους. Πολλοί θεωρούν την ανακύκλωση μόδα της εποχής μας. Ακόμα και αν έτσι έχουν τα πράγματα, ίσως τελικά να μην είναι τόσο κακό όσο ακούγεται. Σκοπός είναι να ευαισθητοποιηθούν όλοι και περισσότεροι άνθρωποι. Αν ανακυκλώνουμε επειδή είναι μόδα ή επειδή το θέλουμε πραγματικά, δεν έχει σημασία. Το αποτέλεσμα θα είναι σε κάθε περίπτωση θετικό!

25 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών είναι σε λειτουργία



Με την ανακύκλωση δημιουργούμε θέσεις εργασίας και έχουμε συναλλαγματικά οφέλη



Χρήστος Αφρουδάκης, παίκτης της Εθνικής Ομάδας Πόλο Ανδρών
Ανακύκλωση = καλύτερη ζωή

Τα τελευταία δυο χρόνια έχω στο σπίτι έναν ξεχωριστό κάδο για όλα τα ανακυκλώσιμα προϊόντα, όπως πλαστικά μπουκάλια νερού, κουτάκια από αναψυκτικά και χαρτιά. Με άλλα λόγια, οτιδήποτε υπάρχει στο σπίτι και μπορεί να ανακυκλωθεί μπαίνει σε αυτόν τον κάδο και μετά πάει κατευθείαν στους μπλε κάδους. Αν και δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ περισσότερο με την ανακύκλωση, θεωρώ τον εαυτό μου αρκετά ευαισθητοποιημένο. Το ίδιο πιστεύω και για τους περισσότερους νέους της γενιάς μου, αφού αντιμετωπίζουν τη ανακύκλωση ως νέα ηθική των καιρών μας και όχι ως μόδα. Στο χέρι των νέων είναι άλλωστε να ευαισθητοποιήσουν τους γύρω τους, αλλά και να περάσουν την οικολογική νοοτροπία μελλοντικά στα παιδιά τους. Επειδή όμως αυτό από μόνο του δεν φτάνει, θα πρέπει και περισσότερους κάδους να δούμε μελλοντικά στις γειτονιές μας, και η διαφημιστική καμπάνια να εντατικοποιηθεί.

Γιώργος Καραμίκος, ηθοποιός
Η φύση ανακυκλώνει. Εσύ;

Εκίνησα να ανακυκλώνω ήδη από το εξωτερικό, όταν βρισκόμουν δηλαδή σε χώρες που υπήρχαν οι κατάλληλες υποδομές. Με ενοχλούσε ανέκαθεν να πετάω, γι' αυτό από μικρός φρόντιζα να ανακυκλώνω ρούχα κι έπιπλα, χαρίζοντάς τα ή μεταπωλώντας τα. Είναι κρίμα που στην Ελλάδα δεν έχουμε βρει ακόμα τον τρόπο να ανακυκλώνουμε τα οργανικά σκουπίδια. Όπου εφαρμόζεται αυτή η διαδικασία τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Γιατί να μην πετύχει και εδώ; Βέβαια, μέχρι να καταφέρουμε όσα έχουν καταφέρει άλλες χώρες στο εξωτερικό, θα πρότεινα να πληρώνουν πρόστιμα όσοι πετούν συμβατικά σκουπίδια στους κάδους ανακύκλωσης και θα φρόντιζα να υπάρχει κάδος έξω από κάθε κινέζικο μαγαζί –στο κέντρο της Αθήνας–, αφού τα χαρτόκουτα που πετούν καθημερινά ισούνται με την ετήσια ρίψη χαρτιού μιας οικογένειας. Ο κόσμος ευτυχώς αρχίζει να συνειδητοποιεί πως η ανακύκλωση είναι πλέον αναγκαιότητα και αυτό μάλιστα φαίνεται από το πόσο γρήγορα γεμίζουν οι μπλε κάδοι. Η ανακύκλωση άλλωστε δεν χρειάζεται προσπάθεια. Μόνο λίγη παραπάνω συνείδηση!

